

G1000 EN VERVOLG KAN HET BESTE ZONDER DE POLITIEK

COLUMN

AD HARTMAN

Inwoner en medeorganisator van de G1000 in Uden

De afgelopen twee jaar ben ik als inwoner van Uden zeer nauw betrokken geweest bij de G1000 in Uden. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, hele betrokken mensen, mensen die maatschappelijke waarde willen creëren en mensen die, net als ik, de noodzaak voelen om een bijdrage te leveren aan een samenleving die hoognodig op de schop moet. Eén van de uitgangspunten die we hanteren is dat we het samen moeten doen. Daarbij hebben we veel moeite gestoken in het betrekken van de plaatselijke politiek zonder daarbij aan politiek te willen doen. Het heeft mij in ieder geval het inzicht gegeven dat we

eigenlijk het beste zonder de politiek kunnen optrekken.

Die andere samenleving vraagt vooral om andersdenkenden, veranderingkracht en visie. En daar heb ik de politiek nog niet op mogen betrappen. Zij blijven hangen in oude systemen, bedenken oplossingen langs dezelfde paden die ons in de problemen hebben gebracht en denken in hokjes. Terwijl wij allang op weg zijn naar een horizontale samenleving, blijven zij hangen in de verticale structuren oranje, blauw, rood, groen en partij voor de dieren.

En dat is nu juist waar de nieuwe toekomst niet om vraagt. De hokjes zitten ons in de weg en passen

niet bij een samenleving waar we het samen moeten doen, waar we samenredzaamheid nodig hebben om meer veerkracht te ontwikkelen, waar we minder afhankelijk moeten worden en waarin we weer leren te produceren, stoppen met verspillen en duurzamer leren denken en doen. Maar vooral ook een samenleving waar we onze economische waarden in balans moeten brengen met andere duurzame waarden.

Het is mij duidelijk geworden dat de verandering vooral van onderop en van binnen uit moet komen en dat we moeten stoppen met trekken aan een dood politiek paard. Ik voel de noodzaak en de druk om

te acteren op de uitdagingen van morgen. Daar heb ik energie voor nodig en die wil ik graag besteden aan activiteiten die ook energie opleveren. En zolang de politiek blijft hangen in hun oude systemen en hun oude denken, hebben wij ze niet nodig. Pas als zij in staat zijn om uit hun hokjes te komen en zij zich verdiepen in de gevolgen van onze kantelende samenleving en een visie ontwikkelen, dan kunnen zij aansluiten om samen de nieuwe toekomst uit te vinden. Maar WIJ, wij moeten niet wachten op de politiek maar zelf organiseren. En wij hebben de plicht om dat te doen, want wij hebben de toekomst en de aarde te leen van onze kinderen.